



## Om vooraf al eens bij stil te staan ...

Niet iedereen krijgt de kans om zich voor te bereiden op het overlijden van zijn huisdier. Soms komt het afscheid heel onverwacht.

Daarbij komt dat je sommige beslissingen pas echt kan nemen op het moment zelf omdat je misschien dan pas beseft wat best voelt voor jou en wat je best lijkt voor je dier.

Hoe dan ook is het zinvol om vooraf al eens stil te staan bij volgende vragen.



Ben je bereid je dier te laten inslapen?

- Waar wil je dat dit gebeurt? Bij jou thuis of bij de dierenarts?
- Wie wil je graag erbij op het moment van afscheid?
- Hoe wil je dat dat verloopt? En heb je dat besproken met de dierenarts?

Wil je een plukje haar bewaren van je dier?

Wil je een pootafdruk van je dier?

Heb je een mooie foto als herinnering?

Wil je je dier begraven?

- Waar?
- Wie kan je daarbij praktisch helpen?
- Wie kan je daarbij emotioneel steunen?
- Wil je je dier iets meegeven dat emotionele waarde heeft voor jou of voor het dier?

Wil je je dier cremeren?

- Weet je waar je daarvoor terecht kan in jouw buurt?
- Als je je dier zelf wegbrengt naar het crematorium, wie kan jou daarbij vergezellen?
- Wil je je dier iets meegeven dat emotionele waarde heeft voor jou of voor het dier?
- Wat wil je met de assen doen?

Wil je het lichaam van je dier laten meenemen door de dierenarts om het te laten verbranden?

Wil je een afscheidsceremonie?

- Hoe zou je die liefst zien?
- Waar wil je dat?
- Wie wil je hiervoor uitnodigen?
- .....